

På luffen i Danmark!

Nu var det dags! Åtta förväntansfulla duvgubbar samlades fredagen den 22 mars för att resa till duvornas förlovade land.

Målet för resan var att förkovra sig i det danska systemet gällande tävling och annat värdefullt att veta om duvor.

Vi tåg båten från Sveriges pärla Göteborg på fredagen kl. 16.00. Efter lite god mat och en god pilsner så angjorde vi Fredrikshamn vid 19.00 tiden. Minibussen styrdes med säker hand av Christer till resans första delmål Randers. Vi inkvarterade oss på vårt hotell och fick vila ut efter en "hård" dag.

Vi kunde efter en god frukost fortsätta mot resans huvudmål Danska Brevduveförbundets kansli. Där mötes vi av Bjarne Borresson, Bjarne tog hand om oss på ett fantastiskt sätt.

Vi fick under hela lördagen utbildning om det Danska systemet om hur vi lägger in våra duvor och hur programmet fungerar.

Vi ställde hur många frågor som helst!! Vi var fast beslutna att vända på alla stenar, så att vi kan hantera systemet.

Måste erkänna att vi måste hjälpas åt för att lösa detta, men med goda kompisar så går kommer det att gå bra.

Efter att jobbat hela dagen så styrde vi åter minibussen mot Göteborg. Efter lite mat och efter prat så lämnade vi Fredrikshamn 22.00 på lördags kvällen.

När vi åter var hemma i Göteborg så var uret 01.25 på söndags natten!

Där skildes vi åt, pojkarna från storstaden var återbördade! Vi Skaraborgare hade ytterligare tre timmar i bilen innan vi kunde vila ut. Efter en tur till Skara och lämna av Svante i sin frus trygga händer så hade jag ca 6 mil till Hjo.

Klockan var 04.30 när jag parkerade bilen i garaget i Hjo.

Jag somnade gott ca 04.45!

Tack, för att vi från Billingen fick delta på denna intressanta resa!

Hälsningar

Göran Banck (Duvkungen i Hjo)